



ADMA

Có MẸ trong đời

Associazione Di Maria Ausiliatrice
Hiệp hội Sùng kính Đức Mẹ Phù Hộ các giáo hữu

01

tháng
11-2023

“Ta trao cho con một Bà giáo, dưới sự hướng dẫn của bà con sẽ trở nên người khôn ngoan. Nếu không có Bà thì ‘mọi khôn ngoan’ chỉ là ngu dại”

(Giấc mơ 9 tuổi của Don Bosco).

Giấc mơ 9 tuổi của cậu bé Gioan Bosco năm nào vẫn mãi sống động, đã đi vào lịch sử và trái tim của con cái ngài qua mọi thời. Chính Chúa Giê-su đã tìm kiếm và chọn cho Gioan một Người Thầy vĩ đại mà khiêm hạ, dịu dàng mà kiên vững,... và cũng rất khôn ngoan của một tâm hồn ấp đầy sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Gioan Bosco đã học cách mở lòng và tin tưởng tuyệt đối bước đi dưới sự hướng dẫn của Người Thầy này, được đánh dấu bằng biết bao trải nghiệm, như ngài xác tín: “Chính Đức Mẹ làm mọi việc, Don Bosco này chỉ là một công cụ bé nhỏ trong tay Mẹ mà thôi”.

Maria, chúng con kính chào Mẹ, bà giáo của Don Bosco, bà giáo của muôn vàn vị Thánh, bà giáo của mỗi chúng con.

Ngôi trường mang tên Maria đã nổi tiếng suốt bao ngàn năm nay, đã chúng nhận tốt nghiệp cho biết bao tâm hồn lành thánh. Có ai nên thánh mà lại không yêu mến Mẹ và đã không được đào tạo nơi ngôi trường Maria này?!

Người THẦY



Mẹ Maria ơi, chúng con thật háo hức xin nộp đơn ghi danh vào trường của Mẹ và tự tin rằng hồ sơ của chúng con sẽ không bị trả lại. Chúng con xin được học với Mẹ. Xin dạy dỗ chúng con như Mẹ đã dạy Chúa Giê-su, như Mẹ đã đồng hành với Don Bosco, với các vị thánh, với bao tâm hồn rộng mở...

Học nơi trường của Mẹ, chúng con được đào tạo để trở thành chiên ngoan, chiên thánh - và rồi theo chân Mẹ, chúng con cũng trở thành những nhà giáo dục đầy phẩm chất, góp phần nhỏ bé của mình làm cho cuộc đời này in đậm nét Tin Mừng hơn...

Chính MẸ đã làm Phép lạ

Ngay từ những ngày mới thi hành chức vụ linh mục, Don Bosco tha thiết khuyên mọi người xung quanh hãy có lòng sùng kính Đức Mẹ Maria. Với những người khổ cực trong cơn thử thách, với những người bệnh nhân mà Ngài thăm nom và giải tội, với các trẻ em của Ngài, với tất cả mọi người, Don Bosco luôn nói: “hãy đến với Mẹ Maria, Mẹ sẽ an ủi các con, Mẹ sẽ chữa lành bệnh cho các con”. Và Mẹ nhân lành đã nhân từ nhận lời cầu nguyện của những người mà Don Bosco - đầy tớ của Mẹ gọi tới.

Để tiếp xúc với những bệnh nhân mà cha muốn chinh phục, Don Bosco đã có một ý kiến tài tình và ngây thơ: trước khi từ giã họ, Ngài để lại cho họ mấy viên thuốc coi không có vẻ gì lắm, nhưng Ngài khẩn khoản nài xin họ uống sau khi đã sốt sắng cầu xin Đức Mẹ chữa lành cho họ. Chắc chắn Mẹ sẽ không khước từ việc làm của Ngài... Toa thuốc thật đơn giản, nhưng lại rất kết quả.

Kết quả đến nỗi Don Bosco tiếp tục “chế tạo” ra những viên thuốc. Một dược sĩ ở Montafia không hiểu thuốc đó là thuốc gì. Ông Turco là người lối xóm của dược sĩ vừa thoát chết vì một chứng sốt rét độc hại, mấy bác sĩ đã chê, không chữa nữa, nhưng con bệnh đã khỏe lại nhờ mấy viên thuốc của Don Bosco mà người ta đã xin ở Tô-ri-nô.

Bởi vậy, ông dược sĩ - nhà bác học trong làng, đã vội tới gặp Don Bosco để xin Ngài cho biết bí quyết phát minh kỳ diệu đó, hay ít ra, xin Ngài gửi một số viên thuốc đó về Montafia để dân ở đây khỏi phải chạy tới Tô-ri-nô.

- Tôi không còn thuốc đó. Don Bosco trả lời hơi mất bình tĩnh.

Nhưng ông dược sĩ tìm thấy vài viên còn sót lại tại nhà ông Turco và đã làm một cuộc phân chất hóa học. Ông ta chỉ thấy toàn là bánh mì, ông ta lại phân chất một lần nữa cùng với mấy người bạn, cũng chỉ toàn thấy là bánh mì, mật ong, một chút đường và có thể một chút bột kê. Câu chuyện này làm xôn xao cả vùng đó. Khi bệnh nhân đã hoàn toàn bình phục, ông Turco tới cảm ơn Don Bosco và kể lại câu chuyện đó. Ông hỏi Don Bosco về bí quyết của viên thuốc thần diệu. Cha nói:

- Ông đã lấy niềm tin cậy mà đọc ba lần kinh Lạy Nữ Vương như tôi bảo chứ?
- Dạ con đã đọc như thế, thưa cha.
- Tốt lắm, như thế là quá đủ!



Chuyện các viên thuốc giờ đây chấm dứt. Don Bosco sẽ không cần mấy viên thuốc ấy nữa, cha chỉ gờ tay ban phép lành nhân danh Đức Mẹ phù hộ là các bệnh nhân ra về khỏi hẳn bệnh. Nhưng Don Bosco không nhận mình là người làm các phép lạ. Ngài quy mọi sự về cho Đức Mẹ: “Các con hãy cầu khẩn Đức Mẹ với niềm tin cậy, Mẹ sẽ chữa lành các con”.

...Lúc này, Don Bosco đã 68 tuổi, khi tiền bạc tuồn về để tạ ơn những phép lạ, thì Ngài nói với những Linh mục trẻ đang vây quanh Ngài bằng một giọng đầy uy quyền nhưng đơn sơ rằng:

- Từ ít lâu nay, người ta thường nói và còn đăng trên báo chí rằng Don Bosco làm phép lạ... Sai lầm quá! Don Bosco không bao giờ nói mình làm phép lạ và Don Bosco không bao giờ dám nghĩ mình làm phép lạ... Người ta không nên tiếp tục tuyên truyền một điều ngớ ngẩn như vậy! Chúng ta hãy nói rõ công việc xảy ra như thế nào. Don Bosco cầu nguyện và xin các thanh thiếu niên cầu nguyện cho những người chạy lại kêu cầu cha xin ơn này ơn kia. Khi đó, Thiên Chúa nhân hậu vô cùng đã rộng ban những ơn người ta xin, đôi khi dưới những hình thức phép lạ thật sự. Nhưng thực sự thì Don Bosco chỉ giúp rất ít, đến nỗi khi người ta được các ơn lạ mà Don Bosco không biết gì hết. Chính Đức Mẹ phù hộ là Đấng hay làm phép lạ... Mẹ biết rằng Don Bosco cần có tiền để lo ăn cho hàng ngàn em thiếu niên đang đè nặng trên hai vai cha. Mẹ biết cha nghèo lắm và nếu không có sự giúp đỡ về mặt vật chất người ta gửi cho cha, thì cha sẽ không thể tiếp tục những công việc hữu ích này. [...]

**Các con hãy nhớ rằng chính Đức Mẹ làm mọi việc,
Don Bosco chỉ là một công cụ bé nhỏ trong tay Mẹ mà thôi...**

(JM. Beslay SDB (2010). Chính Đức Mẹ đã làm các phép lạ. *Đức Mẹ và Don Bosco*, NXB Tôn giáo, Hà Nội, 37-40)

***“Mẹ Maria thực sự
thích giúp đỡ chúng ta”***

(Don Bosco, MB XVI,269)



Mô tả:

- Một cầu thang bằng đá cẩm thạch dẫn lối vào Đền Thờ Giê-ru-sa-lem
- Tại đây có bục giảng, Nhà Tạm với các cột xoắn phía sau.
- Cô bé Maria leo lên các bậc của Đền Thờ cùng với mẹ (bà thánh Anna - mặc chiếc áo choàng màu đỏ đậm bên ngoài, bên trong là váy màu cam thông thường của phụ nữ thời đó).
- Phía sau bà Anna là người hầu vác trên lưng một giỏ đầy quần áo.
- Ông Gioakim đi sau bà Anna.
- Maria được vị tư tế chào đón, sau lưng ông có nhiều cô gái mặc đồ như nữ tu: thời gian ở trong Đền thờ của các cô gái cũng giống như cuộc tĩnh tâm thời nay.
- Xung quanh những nhân vật chính là những người qua đường đang quan sát, chỉ trỏ và trò chuyện với nhau, cuộc sống thường ngày vốn thế...
- Bức tranh với nét vẽ sắc, màu phối rõ ràng, thấm đẫm ánh sáng và có độ mềm cần thiết, cộng với khung nền làm nổi bật một kiến trúc hài hòa với các hình khối trong đó.



Bức tranh ĐỨC MẸ DÂNG MÌNH TRONG ĐỀN THỜ

Tác giả: Giotto di Bondone (họa sĩ và kiến trúc sư người Ý nổi tiếng thời Phục Hưng)
Thời gian thực hiện: Khoảng năm 1303 – 1306
Kích thước: 2m x 1,85m
Địa điểm: Bên trong nhà nguyện Scrovegni (Padova)

Nguồn gốc và ý nghĩa ngày lễ:

Ít nhiều người trong chúng ta cũng biết, lễ Đức Mẹ dâng mình trong Đền Thờ có nguồn gốc từ việc thánh hiến Đền thờ Đức Mẹ được xây dựng năm 543, thời Hoàng đế Justinian I, gần vị trí Đền thờ Giêrusalem bị phá đổ. Lễ này tiếp tục được cử hành ở khắp Đông phương và ở các tu viện tại Nam Ý hồi thế kỷ IX... ĐGH Clement VIII làm cho lễ này thành quan trọng hơn vào năm 1597 và được tiếp tục cử hành theo Lịch Roma từ năm 1969, vào ngày 21/11 hàng năm.

Lễ Đức Mẹ dâng mình phải được xem như là biểu tượng của việc Đức Maria dâng mình cho Chúa - nhấn mạnh thái độ sẵn sàng của Đức Trinh Nữ đối với thánh ý Thiên Chúa. Tâm hồn của Mẹ hoàn toàn tận hiến cho Chúa.

Lễ này cũng được nhiều Hội dòng chọn làm bốn mạng cho các em Dự tu hay Đệ tử, trong đó có các em Tiên Định Hương, Định Hương và Đệ tử của Tỉnh dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ Việt Nam.

Xin Mẹ Maria mãi là bà giáo và người hướng đạo vững chắc cho các bạn trẻ đang trên những bước chập chững đầu tiên của đời thánh hiến. Nguyên chúc các bạn luôn an nhiên tiến bước với tâm hồn rộng mở như Mẹ Maria - sẵn sàng dâng cho Chúa thanh xuân tươi đẹp, để thanh xuân ấy không bao giờ tàn, dẫu năm tháng có qua đi...

Auguri!



BƯỚC THEO Mẹ



*“Mừng vui lên!” - lời chào năm ấy
Maria bối rối ngỡ ngàng
Phận nữ tỳ được Chúa đoái thương
Kẻ mọn hèn đầy dư ơn phúc.*

*Mãi ngàn năm người người ca tụng
Bởi Chúa tôi ưu ái đến tôi
Xin vâng theo Thiên Ý trọn đời
Dâng tuổi xuân cùng bao khát vọng.*

*Ngước nhìn Mẹ, mẫu gương đời sống
Khát khao nhiều thừa với Mẹ yêu:
Đỡ nâng con nắng sớm, mưa chiều
Lòng vững vàng cậy trông, tín thác.*

*Tâm mở rộng - chân trời bát ngát
Để cho Lời khai sáng lối thiêng
Thưa “Xin vâng” như Mẹ trọn niềm
Biến đời sống nên lời chúc tụng.*

(Quỳnh Anh, FMA)

*“Đức Maria
yêu tuổi trẻ,
nên Mẹ cũng yêu thương
và mang lại lợi ích
cho những ai
chăm sóc người trẻ”*

(Don Bosco, MB XVI,284)



*“Nhiều vị thánh
ở trên trời
đã không được lên đó
nếu không có Mẹ”.*

(Đức Hồng Y Hugues)



Sống trên đời, ai cũng có THẦY dạy:
dạy kiến thức, dạy làm người, dạy kỹ năng
sống, dạy đức tin, đạo giáo. THẦY dạy
bằng sách vở, bằng kinh nghiệm và bằng
đời sống.

THẦY vẫn hiện diện bên cuộc đời, thuộc
mọi thành phần, mọi lứa tuổi. Mỗi lần tôi
nhận được bất kỳ điều tốt đẹp nào từ ai,
cho dẫu nhỏ bé, thì người đó trở thành
THẦY tôi.

Thật may mắn cho ai gặp được những
NGƯỜI THẦY - không chỉ có tâm mà còn
có tầm, có tri thức và có đạo đức, có
cương nghị và có hiền từ, có nghiêm nghị
và đầy bao dung.

Xin tri ân những NGƯỜI THẦY đã đi qua
cuộc đời con, đã ghi lại trong con bao nhiêu
dấu ấn, bao kinh nghiệm phong phú khôn
dò, bao tình thương cả đời này sao trả hết.
Nguyện chúc cho những NGƯỜI THẦY mãi
an vui, mạnh khỏe và nếu đã đi xa thì được
hạnh phúc nơi Thiên Đàng.

“Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”.
Cuộc đời này là một chuỗi nối tiếp nhau
của lòng biết ơn, ngày qua ngày...

Con xin cảm ơn THẦY...
vì chính THẦY,
vì biết bao bài học hay và quý giá,
nâng bước chân con đi giữa lòng đời...

(Hương Khuya)



Mỗi nghề có một lời ru
Dở hay thầy cũng chọn ru khúc này
Lời ru của gió màu mây
Con sông của mẹ đường cày của cha.

Bắt đầu cái tuổi lên ba
Thầy ru điệp khúc quê nhà cho em
Yêu rồi cũng nhớ yêu thêm
Tình yêu chẳng có bậc thêm cuối đâu!

Thầy không ru đủ nghìn câu
Biết con chữ cũng đứng sau cuộc đời
Tuổi thơ em có một thời
Ước mơ thì rộng như trời, ngàn năm.

LỜI RU
của Thầy

Như ru ánh lửa trong hồn
Cái hoa trong lá, cái mầm trong cây
Thầy ru hết cả mê say
Mong cho trọn ước mơ đầy của em.

Mẹ ru em ngủ tròn đêm
Thầy ru khi mặt trời lên mỗi ngày
Trong em hạt chữ xếp dày
Đừng quên mẹ vẫn lo gầy hạt cơm.

Từ trong vòm mát ngôi trường
Xin lời ru được dẫn đường em đi
(Con đường thầy ngỡ đôi khi
Tuổi thơ lăn một vòng bi tới rồi!)

Hắn là thầy cũng già thôi
Hóa thân vào mỗi cuộc đời các em
Thì dù phấn trắng bảng đen
Hành trang ấy đủ thầy đem theo mình.

(Đoàn Vị Thượng)

Hôm qua,
Tuổi thơ con là Thiên Đàng hạnh phúc, vì con được sinh ra và lớn lên trong tình yêu vô bờ của mẹ cha.

*“Ôn cha trọng lắm ai ơi
Nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang”.*

Mở mắt chào đời, người thân đầu tiên con nhìn thấy là cha, là mẹ đang trìu mến ngắm con với ánh mắt đong đầy hạnh phúc và chan chứa yêu thương. Con lớn lên từng ngày trong vòng tay ấm vững chãi, trong lời hát ầu ơ...



*“Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi...”
“Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
Năm canh chày mẹ thức đủ năm canh”.
“Nâng niu bú mớm đêm ngày
Công cha, nghĩa mẹ, coi tày bể non”.
“Ba năm bú mớm con thơ
Kể công cha mẹ, biết cơ ngần nào!”.*

BÓNG CẢ

Nước Nguồn

Cha đỡ nâng con từng bước chân chập chững đầu đời. Mẹ tập cho con nói những tiếng bi bô bập bẹ. Cả nhà rộn tiếng cười vì sự ngây ngô của con trẻ. Mỗi lần con đau ốm, lòng mẹ cha nóng như thiêu như đốt, thức trắng đêm vì con, vỗ về con, ru con yên giấc.

Có điều gì tốt đẹp hơn mà cha mẹ đã không làm cho con?! Có lao nhọc và hy sinh nào mà mẹ cha từ chối để con được no cơm ấm áo, được bằng chị bằng em, được bằng bè bằng bạn?!

*“Nuôi con quản ngại chi thân
Bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn”.
“Tần tảo sớm hôm, mẹ nuôi con khôn lớn
Mang cả tấm thân gầy, cha che chở đời con”.
“Ôn cha như núi như non
Hy sinh tất cả cho con nên người”.*

Ngôi trường đầu tiên con đến là mái ấm gia đình. Người thầy đầu tiên của con là cha, là mẹ. Tình yêu, sự hy sinh, gương sáng, những lời sửa dạy của mẹ cha là bài học quý giá con đón nhận mỗi ngày và theo dòng thời gian, những bài học ấy hình thành nhân cách của con.

*“Mẹ cha trọng quá ngọc vàng
Đền bồi sao xiết muôn vàn công ơn
Thuyền không bánh lái thuyền quày
Con không cha mẹ, ai bày con nên?”.*

Đến tuổi vào trường như bè bạn, cha mẹ vẫn là thầy cô giáo của con. Cha mẹ học cùng con, cầm tay con cho tròn nét chữ, chỉ cho con đặt câu, làm toán. Điểm mười của con cũng là điểm mười của cha mẹ. Thành công của con nhờ mẹ cha khuyến khích, động viên. Thất bại của con có mẹ cha ở bên ủi an, nâng đỡ...

Hôm nay,

Tuổi trẻ con là Thiên Đàng hạnh phúc, vì mẹ cha vẫn bên con, yêu thương lo lắng cho con như thuở nào, dẫu có phải hao mòn theo năm tháng. Công ơn ấy, con làm sao dám quên!

*“Ngày nào em bé cõn con
Bây giờ em đã lớn khôn thế này
Công cha, áo mẹ, chữ thầy
Nghĩ sao cho bố, những ngày ước ao”.
“Nuôi con cho được vuông tròn
Mẹ thầy dầu dãi xương mòn gối cong”.*

Chập chững những bước non nớt vào đời, đời tặng cho con nhiều kinh nghiệm sống. Cảm nghiệm lớn nhất và sâu nhất của con vẫn là:

*“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”.
“Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng khó phủ kín công cha”.*

Và ngày mai đây,

Trên bước đường con đi tới vẫn mãi là Thiên Đàng hạnh phúc, vì con biết tình mẹ cha như **“BÓNG CẢ - NƯỚC NGUỒN”** vẫn phủ che đời con, cho con ngập lặn trong biển trời chất ngất yêu thương.

*“Ơn cha núi chất trời tây
Láng lai nghĩa mẹ nước đầy biển đông”.*

Ghi sâu nghĩa mẹ tình cha. Ghi ơn **“Bóng Cả, Nước Nguồn”**. Con nguyện đáp đền bằng lòng yêu kính thảo hiếu, bằng cố gắng vươn lên không ngừng...

*“Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”.
“Công ơn cha mẹ cao dày
Cứu mang trứng nước những ngày còn thơ
Nuôi con khó nhọc đến giờ
Trưởng thành con phải biết thờ hai thân
Thức khuya, dậy sớm, chuyên cần
Quạt nồng ấp lạnh giữ phần đạo con”.*

(Quỳnh Anh, FMA)

Chắc nhiều người cũng thắc mắc, **Giáo Hội Công giáo chúng ta có bao nhiêu vị thánh?** Thật không đếm được, danh sách chính thức được tôn phong không dưới 10.000 vị. Có những vị Thánh được nhiều người biết đến như Mẹ Maria, Thánh Giuse, Thánh Phê-rô, Thánh Phao-lô, Thánh Tê-rê-sa Hài đồng Giê-su, v.v... Có những vị Thánh thuộc địa phương âm thầm hơn... Và "có vô vàn vị Thánh đang ở xung quanh ta" (ĐTC Phanxico), những người bên cạnh chúng ta - **NHỮNG VỊ THÁNH GIỮA ĐỜI THƯỜNG**, không cần hay chưa tới lúc được tôn phong hiển thánh, ngày ngày vẫn kiên trì bước theo Chúa Giê-su trên con đường thánh thiện. Các vị Thánh ấy xem ra có vẻ bình dị, tôi quá biết đến nỗi tôi không đủ tinh tế để nhận ra **SỰ THÁNH THIỆN ĐỜI THƯỜNG** của họ.

Các vị Thánh ấy cũng làm việc, học tập, cầu nguyện, vui chơi, nghỉ ngơi, v.v... như mọi người, chỉ là họ làm việc bé nhỏ với tình yêu lớn lao dành cho Chúa và tha nhân.

Các vị Thánh ấy cũng va vấp thường xuyên, nhưng tín thác vào lòng thương xót Chúa nên mau mắn chỗi dậy bước tiếp hành trình.

Các vị Thánh ấy tay chân vẫn lấm lem bụi đất, nhưng mắt và lòng không ngừng hướng về Trời cao.

Các vị này có tên gọi hản hoi. Tên của các ngài là: Ông tôi, Bà tôi, Ba tôi, Mẹ tôi, Chồng tôi, Vợ tôi, Anh tôi, Chị tôi, Em tôi, Cháu tôi, Người bà con nhà tôi, Thầy tôi, Cô giáo tôi, Cha ở xứ tôi, Ma-sơ tôi quen, Giáo lý viên lớp tôi, Bạn tôi, Hàng xóm kế nhà tôi, Chú sửa xe đầu ngõ nhà tôi, Bác bảo vệ ở chung cư tôi sống, ... n & n cái tên cụ thể khác nữa...

Vẫn còn thiếu 1 người mà tôi biết, chỉ là không biết tôi có đủ tự tin đưa vào danh sách các vị Thánh đáng yêu đời thường hay không mà thôi. Tên người ấy là:

TÔI !!!

(Hương Khuya)

**Các Thánh
chăm
đọc
sách báo**



**Các Thánh
chăm sóc trái đất**

**Các Thánh truyền giáo
bằng mạng xã hội**



CÁC giữa đời
THÁNH





**Các Thánh
luôn nhớ đến Chúa**

**Các Thánh
không để mình bị nô lệ**



**Các Thánh
bình an đi ngủ**



**Các Thánh
giúp nhau thăng tiến**



**Các Thánh
bỏ rác đúng nơi**

**Các Thánh
biết ngạc nhiên
trước những điều giản dị**



**Các Thánh
biết mình tin vào ai**



**Các
Thánh
xây dựng hòa bình**

**Các Thánh
gieo vãi điều tốt
ở mọi nơi mình đi qua**



(Image: Pechi.net)

BÀ GIÁO CỦA CON

(Hoàng Oanh - SV LXHH)



**MARIA,
NGƯỜI MÔN ĐỆ ĐẦU TIÊN
CỦA CHÚA GIÊ-SU**



Kính

KÍNH MỪNG



Kính mừng Maria
đây ơn phúc



Đức Chúa Trời ở cùng Bà,
Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ



và Giê-su, Con lòng Bà
gồm phúc lạ



Thánh Maria,
Đức Mẹ Chúa Trời



cầu cho chúng con
là kẻ có tội



khí nay
và trong giờ lâm tử.

Amen!

Mẹ Maria là Thầy dạy tuyệt vời,
vì chính Mẹ
đã được đào tạo từ trường GIÊ-SU.
Bước theo Người Con yêu dấu,
Mẹ trở nên người môn đệ đầu tiên,
là mẫu gương cho mọi đời
chiêm ngắm và noi theo.

“ADMA - CÓ MẸ TRONG ĐỜI” là ấn phẩm vào mỗi đầu tháng dành cho mọi người, với mục đích cổ võ lòng tôn kính Chúa Giê-su Thánh Thể, đặc biệt là lòng yêu mến Mẹ Maria Phù Hộ - theo như bản chất của Hiệp hội Sùng kính Đức Mẹ Phù Hộ các giáo hữu (ADMA: Associazione Di Maria Ausiliatrice).

Mọi góp ý và bài vở, xin vui lòng gửi về: adma.cometrongdoi@gmail.com trước ngày 20 mỗi tháng.

Nội dung cho tháng 12/2023: Độc giả có thể gửi bài theo những gợi ý sau: Mùa vọng - Cùng Mẹ đợi chờ; Giáng Sinh - Bên Mẹ ngắm Chúa Hài Nhi; Mẹ Vô Nhiễm. Xin chân thành cảm ơn.

Thực hiện: Quỳnh Anh FMA